

DOROTHY

't Is zo. Weet je nog Leeuw, weet je nog wat je riep toen je daar aan je staart hing? Geef niet op! riep je, en dat was zó moedig van je. En Vogelverschrikker, jij hebt wel duizend verstandige dingen gedaan. Je hebt de Weg van Gele Steen gevonden...

En jij Blikkeman, jij hebt het grootste hart van allemaal. Altijd gehad. Altijd al.

Als ik meteen terug was gegaan, dan - dan had ik jou nooit in beweging kunnen krijgen...*(naar Vogelverschrikker)*... en dan had jij nou nòg aan die paal gehangen! En ik weet hoe angstig mijn leeuw is, en toch is hij 3 x keer voor mij gan staan, dat is juist heel dapper, als je bang bent!

BLIKKEMAN

Dus, ik ben lekker een boom aan het omhakken, en die bijl glipt opeens uit mijn handen...(slaat op zijn dij met de bijl en strekt zijn been)... en hakt zo m'n linkerbeen er af. Afijn, ik naar de smid hiero, en ik zeg: "Smid kan jij voor mij een blikken been maken?" (richt zich zo mogelijk tot meneer Smit in het publiek).

Nou, dat kon 'ie wel. (lacht) Dus de volgende dag sta ik weer te hakken – want dat is wat ik doe – en ja hoor, glipt me die pokke bijl weer uit m'n handen...

(slaat op zijn rechterdij met de bijl en strekt zijn been)... dag rèchterbeen! Ik weer naar de smid, had ik twee blikken benen.

Nou, en voordat ik het wist, stukje bij beetje...

(klopt twee keer op zijn hoofd en daarna twee keer op zijn borst)

... was ik helemaal van blik. En zo is het gekomen!

LAFTE LEEUW

(CONT) Nee wacht! *(naar het drietal toe, jengelend)* Ik was enigst welp! M'n vader was altijd weg, dat was een Zeeleeuw! En Mammie was zo verschrikkelijk streng.... die schreeuwde maar van "doe dît" en "laat dât" en "noem je dât schone pootjes" en... en "goed achter je oren likken, of je krijgt geen toetje..." Ik heb d'r gewoon een schizovenerische fróbie aan over gehouden...

Wat heb je aan een hart? Aan hersens? Als je geen moed hebt?

WIZ

Niemand kent mijn geheim. Kijk. (begint zijn verkooppraatje) Ik ben een bescheiden mens. 't Zijn de kleine dingen die 't doen, zo is het toch? Macht, aanzien en geld, méér hoef ik niet. Maar het was mij niet gegeven. Ik heb tweedehandsauto's verkocht, op de markt gestaan, langs de deuren met neutronenkorrels. Niks lukte. En toen kreeg ik een briljant idee.

Ik huur een heteluchtballon. Je hebt een beeld? Daar kom ik aangezweefd met mijn speciale aanbieding groene zonnebrillen voor zeventienvijftig het stuk. En ik land precies midden op de drukke markt van deze stad! Nou, die hadden van hun leven nog nooit een ballon gezien. Ze dachten dat ik uit de hemel kwam vallen. Wat ook wáár was. - Afijn, de volgende dag hing de hele stad vol met aanplakbiljetten voor een speciale voorstelling, waar de Grote Tovenaar van Oz opniéúw een wonder zou verrichten.

(zelfingenomen) En dat heb ik gedaan.

ACADABRA

Deze kus zal je beschermen, overal, maar niet naar het papaverveld, want je valt gewoon in slaap. Honderd jaar. Dat is dunne soep hoor, als je dan wakker wordt en al je kleren zijn uit de mode! - Of weer net d'r in, dat weet je niet. *(haalt een waaier uit haar tas)* Voila, mijn toverwaaier... ik ga vóór je ogen verdwijnen. *(doet act)* lewiewaaiweg.... *(heftig wapperend)* ... ik zeg ie, ik zeg wie, ik zeg waai.... *(de waaier verandert in een zakdoekje)* Ja daar vráág ik toch niet om! *(snuif haar neus, pakt haar tas en propt het zakdoekje erin)* Ach weet je kind, ik verdwijn de de laatste tijd eigenlijk nooit meer... ik neem liever de bus!